



**Na het huishoudelijk gedeelte
van de Jaarvergadering 2016
is er een bijzonder boeiende lezing
door de heer Jan de Maar**



In 1823 werd Veenhuizen door de weldoener Johannes van den Bosch in het leven geroepen als een instelling, waar daklozen en ontheemden opgevangen werden. In de loop van de 19e en 20e eeuw werd het echter een onvrije kolonie en vervolgens een gevangenis. Jan de Maar kwam in 1975 in Veenhuizen als onderwijzer voor de gevangenen in de strafinrichting Norgerhaven. Na zijn pensionering is hij bij Veenhuizen betrokken gebleven als bestuurslid en gids van het Gevangenis Museum. Aan de hand van indrukwekkende beelden neemt de heer De Maar ons mee door de geschiedenis van deze bijzondere plaats waar iedereen van gehoord heeft maar waar niemand graag verblijft...



**Deze lezing
is een prima voorbereiding
op de excursie
naar Veenhuizen
op
zaterdag 28 mei aanstaande.**