



VROEGER EN NU (114)



Vroeger en Nu (114)

Meerwijck – Kropswolde : Paviljoen ‘Klein Scheveningen’.

We zijn vandaag een eind de Meerweg in Kropswolde afgereden en na de scherpe bocht naar rechts zijn we aangekomen bij ‘Klein Scheveningen’.

In het boek ‘Kropswolde - Wolfsbarge, ruim twee eeuwen geschiedenis van de huizen en hun bewoners’ lezen we : ‘In 1933 kreeg Harm van der Schuur, landbouwer aan de Meerweg 1, vergunning voor de bouw van een paviljoen en voor 10 kleedhokjes bij zijn daar gestarte botenverhuurbedrijf. Ter gelegenheid van de officiële opening werd er een zeilwedstrijd georganiseerd. Van der Schuur was de eerste aan het Zuidlaardermeer, die het initiatief nam tot het bouwen van een paviljoen en die ruimte bood om daar botenhuizen te plaatsen. In de loop der tijd ontstond er een dorp van botenhuizen, die uitgebreid werden met woonverblijven. De zeilvereniging, die eerst bij buurman Bats zijn domicilie had, kreeg vervolgens een onderkomen in ‘Paviljoen Klein Scheveningen’. Naast zeilen werd er rond ‘Klein Scheveningen’ ook gevist. Het Nieuwsblad van 17 augustus 1949 meldt : ‘Door de visclub ‘Het Snottertje’, bestaande uit vacatiegangers bij ‘Klein Scheveningen’ werd 13 augustus de traditionele viswedstrijd gehouden op het Zuidlaardermeer. Daar de vissen blijkbaar ook met vakantie waren, was de vangst slecht’. In 1976 was het gedaan met Paviljoen ‘Klein Scheveningen’ : een alles verwoestende brand legde het gebouw compleet in de as. Vijf jaar later werden de geblakerde restanten opgeruimd.

Beeld 1960 : © Foto Archief HVHS

Redactie en Beeld 2020 : © Wim A.H. Rozema www.historische-vereniging-hs.nl