



VROEGER EN NU (125)



Sappemeer - oost : IJsbaanlocatie

**'Ga je mee rijden, Ga je mee glijden
Over de gladde baan?
't Is heerlijk mooi weertje, Doe vlug dus een keertje
Je schaatsen weer aan!
Kris kras, kris kras, Je schaatsen weer aan!'**

Dit lied zongen wij vroeger in de klas, tijdens winterse omstandigheden en op het schoolbord schreven wij met het piepende krijtje : 'Meester, meester, goede man ... Nu het ijs weer houden kan ...'. We staan vandaag op de 'Ijsbaanlocatie' in Sappemeer, gelegen op een bijzondere plek: tussen het nieuwe Winschoterdiep en de Noorderstraat - vroeger het oude Winschoterdiep- de Parkstraat en de Herenstraat. Nu het wintert in Midden - Groningen, een mooie foto, gedateerd 25 januari 1992, van de voormalige ijsbaan, zoals die hier lag in Sappemeer. Het Nieuwsblad van het Noorden meldde op die dag in 1992 : "Voor veel kinderen en ouderen is gisteren de ijspret begonnen. De meeste ijsbanen gingen open en dat waren de enige plaatsen, waar zonder gevaar geschaatst kon worden. Natuurijks buiten de banen is nog niet betrouwbaar". Spannende tijden ...! Zo zat Midden – Groningen afgelopen weekend ook weer aan radio en tv gekluisterd om te horen, wat mijn oud-leerlinge en huidige weervrouw Harma Boer voor ons in petto had. Kwamen er situaties als in 1979, of 1963 ...het jaar van Reinier Paping? Van de beide ijsbanen in Hoogezand en Sappemeer, die in het Westerpark en de hier afgebeelde in Sappemeer, is helaas niets meer over. Vele zwierige rondjes werden er hier gedraaid, onder het genot van een beker warme 'kwast', warme worst uit een wasaker, of een chocoladereep van 'Prijt'. Op deze plek werd echter niet alleen geschaatst : omstreeks 1921 werd in Sappemeer, op initiatief van het gemeentebestuur, begonnen met de aanleg van een sportpark ten noorden van het oude Winschoterdiep en ten oosten van de Slochterweg. Ieder jaar was het de locatie voor de vierdaagse zomerspelen met kinderspelen, openluchtvoorstellingen, concours hippique, motorsport en draf sport. Vooral de draverijen, op de zondag volgend op de laatste donderdag in juni, trokken duizenden bezoekers. Op de nieuwe foto zien we rechts aan het haventje de eerste woning van de 'Ijsbaanlocatie', van het type 'Scandinavisch houtskelet', opgeleverd in 2014.

Beeld 1992 : © Familie Archief Guns, Sappemeer

Redactie en Beeld 2021 : © Wim A.H. Rozema www.historische-vereniging-hs.nl