

“IN HET MIDDEN STOND EEN VENT ...,



...DIE BESCHIKTE OVER JE LEVEN ...!”

Het verhaal van 93 treinen naar het eindstation van de beschaving ...:

***De jodentransporten tijdens de Tweede Wereldoorlog
van Durchgangslager Westerbork,
via het station Zuidbroek,
naar de vernietigingskampen in
Auschwitz, Sobibor, Theresienstad en Bergen – Belsen.***

Lezing door
WIM A.H. ROZEMA,
docent Geschiedenis en Staatsinrichting
aan de voormalige Openbare MAVO
'De Hilgestede' te Zuidbroek.

Dinsdag 22 april 2014.
Aanvang : 20.00 uur.
Gockingaheem, Noordbroek.